

Jeg burde ligge under mit sofabord og æde mit gulvtæppe

Det er ensomhedens tårn der græder
Det er lyden af endnu en dårlig pose chips
Tvangsindlagt i eget hjem
Kan man blive diagnosticeret med rastløshed?
Ikke fordi jeg er rastløs
Det er nabo Finn, han klipper hæk i december
Sjælen hvisker om eksplosionen af trang
Trangen til at gøre noget der ikke er mig
Bare fordi det ikke er mig
Måske gå med fodboldshorts
Hvad med en wing eyeliner?
Jeg overvejede da kraftigt kurset ”aktiehandel for newbies”
At købe alle ”Afdeling Q” bøgerne
Velvidende at de aldrig vil blive læst
Bare fordi de er pæne at have stående
Sådan er det med mange ting
Også Royal Copenhagen
Én tallerken og det var 200 kroner

Her er det kun den stille vind som taler
Ingen andre tør sige noget
Heller ikke Frank eller Morten
De var de sidste som pakkede kufferten
Men så kom Jes, og så blev det til en ”3 in one”
En total smøreolie, hvor alle gled af pinden
Til sidst var der Inger, som endte i en paella
Og så skal jeg da lige love for en eksplosion af trang
Frøken Sonja Coronja landede som forventet i 2019
Hun rejste verden rundt og gjorde sig til en frygt
Det blev Stormen på Bastillen part to

Stormen på toiletpapirsudstillinger 2019

Jeg burde ligge under mit sofabord og æde mit gulvtæppe
Men puha hvor er der meget skidt derinde under
Hvis sundhedsstyrelsen kom, ville gulvtæppet kun få sure smileyer
Apropos sure smileyer
Frøken Sonja Coronja er også landet som emoji i mobilen
Mest af alt ligner det en flyvende muggen kødbolle
Det er også cirka sådan tilværelsen er
Jeg er en voksende kødbolle
Den venter på at springe i luften
Selvfølgelig uden der kommer sovserester på væggen
Men jeg er i opkog til at sige "fuck fisefornemme Sonja Coronja"
Men men men, hvis jeg siger det for højt
Er vejen nærmere mod en tsunami end en tredje bølge
Hvad vil jeg helst?
Jeg tror jeg vælger at koge lidt endnu
Måske var "aktiehandel for newbies" ikke nogen dum idé